

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Έναρξη εργασιών του 52^{ου} Ετήσιου Συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ

Λευκωσία, 27 Απριλίου 2015 ώρα 9.00 π.μ.

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αγαπητά μέλη του προεδρείου,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί σύνεδροι,

Από το βήμα του 52^{ου} Συνεδρίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, απευθύνω θερμό χαιρετισμό και εκφράζω βαθιά εκτίμηση για την πολύτιμη διαχρονική συνεισφορά του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου στη δημιουργία και εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη διαφύλαξη και την υπεράσπισή της σε κρίσιμες περιόδους της νεότερης Κυπριακής Ιστορίας. Αλλά και στην αναγέννηση του κράτους μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια που άφησε πίσω του ο Αττίλας, το μαύρο καλοκαίρι του 1974.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Κύπρου ήρθαν στο ύψος των κρίσιμων εθνικών περιστάσεων με ανιδιοτέλεια και αφοσίωση στο

καθήκον. Ακόμα και με αυτοθυσία, όταν αυτό απαιτούσαν συνθήκες της εποχής.

Θα ήταν, σημαντική παράλειψη να αποφύγω να εξάρω το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε η ηγεσία και τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ αποδεχόμενοι μισθολογικές αποκοπές και άλλες περικοπές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια.

Η δική σας ανταπόκριση και η ανάληψη σημαντικού βάρους και κόστους στην προσπάθεια εξόδου από αυτή την πρωτοφανή κρίση, καθιστά το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο σημαντικό βραχίονα αναστροφής της αρνητικής πορείας και φάρο ελπίδας για καλύτερες μέρες.

Θέλω όμως, εδώ, να υπογραμμίσω ότι οι θυσίες που υπέστησαν οι εργαζόμενοι τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η «εύκολη λύση», για οποιεσδήποτε περαιτέρω περικοπές και επιβαρύνσεις.

Έχει πλέον αποδειχθεί στο σύνολο του ευρωπαϊκού νότου ότι η λιτότητα και οι οριζόντιες αποκοπές δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, ανεργίας και διατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Φίλες και φίλοι,

Οι δημοσιονομικοί δείκτες της Κυπριακής οικονομίας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση και οι στόχοι επιτυγχάνονται νωρίτερα από ότι εκτιμούσαν οι διεθνείς δανειστές μας.

Αυτό έγινε κατορθωτό μετά από τις θυσίες της κοινωνίας και των κυπρίων πολιτών.

Η μείωση των αναπτυξιακών δαπανών και του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος και κατ' επέκταση της κατανάλωσης, περιορίζουν τις δυνατότητες ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Η χωρίς όρια πιστωτική επέκταση των τραπεζικών ιδρυμάτων τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησε σε ένα ασύμμετρα υψηλό ποσό ιδιωτικού χρέους και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Χαρακτηριστικά το ιδιωτικό χρέος είναι τρεις φορές το ΑΕΠ της χώρας κάτι που περιορίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι μηχανισμοί της Ευρώπης, δυστυχώς δε μπόρεσαν να αναχαιτίσουν και να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Η προσήλωση αποκλειστικά σε πολιτικές λιτότητας, σε αντίθεση με τις πολιτικές ενίσχυσης των δαπανών που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ, οδήγησαν σε διαιώνιση του φαύλου κύκλου της ύφεσης. Έστω και

καθυστερημένα διαφαίνεται μια προσπάθεια αλλαγής πλεύσης για την Ευρωζώνη.

Η ενίσχυση της ρευστότητας μέσα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, πρέπει να συνδυαστεί με ένα σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων και κρατικών δαπανών, ώστε να γίνει δυνατή η επαναφορά της Ευρωπαϊκής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια.

Πέραν από την εξυπηρέτηση των πολιτών, ο δημόσιος τομέας έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται για προσέλκυση επενδύσεων.

Η δημόσια υπηρεσία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, εφόσον οι μαζικές αφυπηρετήσεις και οι παγοποιήσεις προαγωγών έχουν αφήσει αρκετά τμήματα ακέφαλα, με τη διεκπεραίωση των λειτουργιών να γίνεται δύσκολη.

Μέσα στο 2015 προβλέπεται από το Μνημόνιο Συναντίληψης που συμφωνήθηκε με τους διεθνείς πιστωτές η ολοκλήρωση του σχεδιασμού που αφορά την αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας. Παρόλο που τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί

είναι ασφυκτικά, πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αρχίσει.

Αναμένουμε ότι μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο θα υπάρξουν εκείνες οι αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, θα μειώσουν αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα βελτιώνουν το περιβάλλον εργασίας, πάντοτε σεβόμενοι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναμένεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το έργο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Δεν πρέπει να έχουμε μόνο απαιτήσεις από τους εργαζομένους, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.

Επιπλέον αποτελεί αναγκαιότητα η καταγραφή των ελλείψεων που υπάρχουν στα διάφορα τμήματα, μετά και από τις αφυπηρητήσεις, και η άμεση αντιμετώπιση τους, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κρατικούς λειτουργούς που το επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου.

Το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα συμφωνηθεί μέσα από το διάλογο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο και διαφανές, παρέχοντας συγκεκριμένους στόχους για κάθε θέση και διασφαλίζοντας τις προοπτικές ανέλιξης.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Επιτακτικό καθήκον της πολιτείας αποτελεί η προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όλων όσων ευθύνονται για την πρωτοφανή κρίση της κυπριακής οικονομίας.

Αποτελεί καθολική απαίτηση να προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι έρευνες να φτάσουν όλους όσους οδήγησαν στην τραπεζική λεηλασία.

Η απονομή δικαιοσύνης για την κατάρρευση της οικονομίας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση της Πολιτείας και των συντεταγμένων οργάνων της, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις θυσίες που κλήθηκε να υποστεί ο λαός μας.

Φίλες και φίλοι,

Κλείνω το σύντομο χαιρετισμό μου με την ευχή να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του Συνεδρίου σας και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις συνεδριακές σας αποφάσεις.

Σας διαβεβαιώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων κι εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη συνέχιση, βελτίωση της αμφίδρομης επικοινωνίας μας.