

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

**Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνη Κουτσούλλη**  
**στο 56ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων**  
**Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ, Τετάρτη 3 Απριλίου 2019**

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Με αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης σας καλωσορίζω στο 56ο Συνέδριο της Οργάνωσής μας, που αποτελεί την πεμπτούσια της οργανωμένης βούλησης των μελών μας και εκφράζω την ευαρέσκειά μας για την ανταπόκρισή σας να παραστείτε και στο φετινό Συνέδριο και να απευθύνετε ομιλία προς τους Συνέδρους.

Η εδώ παρουσία σας, παρά τις πολλαπλές ευθύνες και υποχρεώσεις σας, υποδηλώνει αφ' εαυτής, το ειλικρινές και αδιάπτωτο ενδιαφέρον σας για τη Δημόσια Υπηρεσία και επιμαρτυρεί την εκτίμησή σας για τον ιδιάζοντα ρόλο που οι δημόσιοι υπάλληλοι διαδραματίζουν και το σημαντικό έργο που οι λειτουργοί του δημοσίου επιτελούν, προς όφελος του λαού και του τόπου.

Ξεχωριστή τιμή αποτελεί για την Οργάνωσή μας και η εδώ παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η θετική σας ανταπόκριση, Κύριε Πρόεδρε, να παραστείτε στην εναρκτήρια Σύνοδο του 56ου Συνεδρίου μας, επιβεβαιώνει το συνεχές ενδιαφέρον και του Νομοθετικού Σώματος για τη Δημόσια Υπηρεσία και τους δημοσίους υπαλλήλους και την αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου σε καίριους τομείς της λειτουργίας του Κράτους. Τα αισθήματα ικανοποίησης επιτείνονται από την παρουσία στο Συνέδριό μας μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, των Προέδρων και των μελών των Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, του Γενικού Ελεγκτή, των συναδέλφων Γενικών Διευθυντών, της Γενικής Λογίστριας και των Διευθυντών των Κυβερνητικών Τμημάτων και επισημαίνω ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα ανώτατα και διευθυντικά στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν και μέλη της Οργάνωσής μας.

Με ικανοποίηση καλωσορίζω, επίσης, στο Συνέδριό μας τον Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλω, τέλος, στην εδώ παρουσία των πρώην Προέδρων της Οργάνωσής μας, συναδέλφων Νίκου Παναγιώτου, Ανδρέα Παπαπολυβίου και Ανδρέα Αντωνίου και του πρώην Αν. Γενικού Γραμματέα συν. Γιώργου Φλουρέντζου. Εκφράζω καθηκόντως σε όλους μαζί, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, τις θερμές ευχαριστίες μας για τους αγώνες τους για τη βελτίωση και περιφρούρηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών μας, αλλά και για την αξιόλογη συμβολή τους στην καθιέρωση της ΠΑΣΥΔΥ ως μιας καταξιωμένης και υπεύθυνης συνδικαλιστικής έπαλξης με ρόλο καθοριστικό στα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα του τόπου.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων σε νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας του Κράτους διαδραμάτισαν από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ρόλο ουσιαστικό και καθοριστικό για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Αδιαμφισβήτητα από την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της Δημόσιας Υπηρεσίας εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία των κυβερνητικών σχεδιασμών και προγραμματισμών για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την εν γένει εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Και θα ήταν πιστεύω θεμιτό και δίκαιο να επανατονίσουμε και από το βήμα και του φετινού Συνεδρίου πως η δημόσια υπηρεσία και οι λειτουργοί που την στελεχώνουν, παρά τις όποιες εγγενείς αδυναμίες, επενήργησαν πρωταγωνιστικά και καταλυτικά σε κρίσιμα και κομβικά σημεία της εξηντάχρονης σχεδόν διαδρομής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αναφέρομαι, ασφαλώς Κύριε Πρόεδρε, στα δίσεκτα χρόνια της Τουρκικής εισβολής το 1974 και στη μέγιστη συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας για την προάσπιση και περιφρούρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στον ηγετικό της ρόλο στην ευρύτερη προσπάθεια που αναλήφθηκε από ολόκληρο το λαό για οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση των δεινών που επισωρεύθηκαν.

Το ίδιο σημαντική και ουσιαστική υπήρξε η συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας και σε καίριους σταθμούς της ευρωπαϊκής μας πορείας. Η επίτευξη των μεγάλων στρατηγικών του Κράτους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, αλλά και η επιτυχής ανάληψη και διεκπεραίωση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, φέρουν πρωτίστως τη σφραγίδα των κρατικών λειτουργών που ενεπλάκησαν στις προαναφερόμενες διεργασίες, γι' αυτό και το έργο τους δικαίως επαινέθηκε από τους αρμοδίους, τόσο στην Κύπρο όσο και από τους ευρωπαίους εταίρους μας.

Σημαντική, τέλος, πιστεύω πως υπήρξε η συμβολή τόσο της Οργάνωσής μας και των μελών μας δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και οι θυσίες του συνόλου των εργαζομένων, για τη θετικότερη εξέλιξη της εξόδου της χώρας το Μάρτιο του 2016, από τη μνημονιακή σύμβαση που υπογράφηκε με την Τρόικα, κατά πολύ ενωρίτερα δηλαδή και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Κύπρος να βιώνει σήμερα μια πολύ δυνατή ανάκαμψη, με ρυθμούς ανάπτυξης, που σύμφωνα και με τις ντόπιες αλλά και τις διεθνείς εκτιμήσεις, καθιστούν τη χώρα μας ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη ζώνη του ευρώ, τόσο για το 2018 όσο και για το 2019.

Δυστυχώς, όμως, οι ευοίωνες αυτές προοπτικές παρακωλύονται από τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο τραπεζικό και το εν γένει χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, με τα βαρίδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την κατάρρευση του Συνεργατισμού, που καθιστούν τις ισορροπίες για την εδραίωση συνθηκών πλήρους οικονομικής σταθερότητας, ανάκαμψης και προόδου, ακόμα εύθραστες.

Κύριε Πρόεδρε,

Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και φέτος σε μια περίοδο που συνεχίζει να είναι δύσκολη για τον τόπο μας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που η πατριδα μας διέρχεται, αφού το πολιτικό μας πρόβλημα συνεχίζει για σαράντα πέντε τώρα χρόνια να παραμένει άλυτο.

Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις ώριμες, υπεύθυνες και ακούραστες ενεργοποιήσεις σας και τις ευρύτερες συνεργασίες σας για την απρόσκοπτη προώθηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών και κυρίως τις πολυδιάστατες προσπάθειές σας για την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα μας απαλλάξει από την κατοχή και θα επανενώσει το λαό και τον τόπο, για να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στο έργο της ανάπτυξης και της προόδου. Όμως, δυστυχώς, οι άτεγκτες και απαράδεκτες προσεγγίσεις και προκλήσεις της Τουρκίας φαίνεται να παρεμποδίζουν κι να δυσχεραίνουν αυτή την προοπτική.

Μ' αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στο 56ο Συνέδριό μας και καλώ στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, για να απευθύνει την εισηγητική του ομιλία προς τους Συνέδρους.