

**Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου
στο 50ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, στη Λευκωσία**

Απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς το σημερινό 50ο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Θέλω με την ευκαιρία του σημερινού συνεδρίου να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση για την πολύτιμη διαχρονική συνεισφορά των δημοσίων υπαλλήλων τόσο στη δημιουργία, εγκαθίδρυση και στερέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στη διαφύλαξη και την υπεράσπιση της σε κρίσιμες περιόδους της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Τόσο κατά τη διάρκεια της απόπειρας κατάλυσης του Κυπριακού Κράτους με την Τουρκοανταρσία του 1963-64 όσο και κατά τη διάρκεια του διπλού εγκλήματος του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήρθαν στο ύψος των κρίσιμων εθνικών περιστάσεων και με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση στο καθήκον αλλά και πολλές φορές με αυτοθυσία διέσωσαν το Κυπριακό Κράτος, αντιστεκόμενοι στις ποικίλες επιβουλές για την κατάλυση του. Ιδιαίτερα μέσα στις τραγικές στιγμές που βίωσε ο λαός μας στην εθνική τραγωδία του 1974, βοήθησαν ώστε μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια η Κυπριακή Δημοκρατία και οι θεσμοί της να διαφυλαχθούν και η κυπριακή οικονομία να ανορθωθεί.

Θέλω ακόμη να εξάρω το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδείξατε αποδεχόμενοι μισθολογικές αποκοπές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε η χώρα μας τόσο μετά την καταστροφή του 1974 όσο και

κατά τη διάρκεια της σημερινής οικονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση στην εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημοσίου και εθνικού συμφέροντος.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Το Συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια δραματική χρονικά συγκυρία. Ως αποτέλεσμα δημοσιονομικής εκτροπής τα τελευταία χρόνια και κυρίως ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2011 για απομείωση του ελληνικού χρέους, χωρίς καμιά πρόνοια προστασίας των κυπριακών τραπεζών, η Κύπρος υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αφού προηγήθηκε η αλόγιστη και ασυλλόγιστη επένδυση των δύο μεγάλων τραπεζών της Κύπρου σε ελληνικά ομόλογα. Αναμέναμε από τους εταίρους μας κατανόηση και αλληλέγγυα συμπεριφορά, πολύ περισσότερο επειδή το μεγάλο πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας είχε ως βασική αιτία μια απόφαση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Αντί τούτου βρεθήκαμε ενώπιον ενός ωμού και κλιμακούμενου εκβιασμού.

Η Κύπρος κλήθηκε να διαλύσει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και να υπαχθεί σε δεσμά νεοαποικιακής μορφής από εκείνους, που ως μη όφειλαν, αντί ως εταίροι συμπεριφέρονται ως εκβιαστές. Είναι προφανές ότι στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της σημερινής κρίσης υπήρξε μεθόδευση για τη διατύπωση του σημερινού ωμού εκβιασμού.

Όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωζώνη το 2008 κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων, εκρίθη ότι ούτε φορολογικός παράδεισος ήταν, ούτε χώρα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αιφνίδια, αλλά όχι ανεξήγητα, τους τελευταίους μήνες, η Κύπρος έγινε στόχος κακόβουλων και συκοφαντικών επιθέσεων που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το φορολογικό καθεστώς με «ορατούς διά γυμνού οφθαλμού» στόχους. Την καταστροφή του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, τη διάλυση των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων της Κύπρου με τη Ρωσία και την περιαγωγή της χώρας μας σε καθεστώς κράτους ήσσονος ή και ανύπαρκτης κρατικής κυριαρχίας. Η απόφαση της 25ης Μαρτίου είναι εξοντωτική αφού επέβαλε την ουσιαστική εξουθένωση των δύο

«πνευμόνων» με τους οποίους ανέπνεε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, τις δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που επιβάλλει η Τρόικα υπάρχει ο κίνδυνος η κυπριακή οικονομία να οδηγηθεί σε φαύλο κύκλο ύφεσης, σε δραματική ανεργία, σε κλείσιμο επιχειρήσεων, σε μαζική φτώχεια και κοινωνική δυστυχία.

Η συμπεριφορά της Τρόικας και των ισχυρών ταγών της ΕΕ υπήρξε προμελετημένη, αδίστακτη και καταστροφική. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του τέως Προέδρου του Eurogroup Ζαν Κλόντ Γιούνγκερ ότι οι ισχυροί της Ευρωζώνης «συμπεριφέρθηκαν στους Κυπρίους ως να ήσαν συμμορίτες και εγκληματίες». Δεν μπορούμε παρά να συνδέσουμε αυτή τη συμπεριφορά με τη μελλοντική διαχείριση του φυσικού μας πλούτου και τη λύση του Κυπριακού. Αυτές οι πικρές διαπιστώσεις δεν είναι επινοήσεις συνωμοσιολογικού χαρακτήρα αλλά το αβίαστο συμπέρασμα από όλες τις μεθοδεύσεις των τελευταίων μηνών.

Η θέση μας υπήρξε και παραμένει σταθερά ευρωπαϊκή. Σε αυτή τη θέση παραμένουμε αμετακίνητοι. Επιμένοντας σε μια Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Αγωνιζόμενοι με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς για να αλλάξουν οι σημερινές άδικες και κοινωνικά ανάλγητες συμπεριφορές των κυρίαρχων ηγεμονικών κύκλων της ΕΕ.

Θα πρέπει ωστόσο να δηλώσω ότι μεταξύ αποδοχής της ταπεινωτικής και εξουθενωτικής μεταχείρισης που θα οδηγήσει σε συνεχή υποδούλωση τον λαό και τη χώρα μας και της εξέτασης μιας άλλης στάσης και θέσης της Κύπρου, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός και καμιά αμφιταλάντευση.

Πρωταρχικό μας καθήκον είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής αξιοπρέπειας, της ηθικής ακεραιότητας της πατρίδας μας και της κοινωνικής συνοχής του λαού μας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του απεγκλωβισμού μας από τα δεσμά της Τρόικας είναι σήμερα το μεγάλο μας χρέος.

Για τη σημερινή τραγική κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Είναι λαϊκή απαίτηση να προχωρήσει άμεσα ο καταλογισμός ευθυνών και η προσαγωγή των υπαίτιων ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Καλούμε τον λαό μας να διατηρήσει την αυτοπεποίθηση και το αγωνιστικό του πνεύμα, τις αστείρευτες δυνάμεις και δυνατότητες του και την πίστη του στο παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.

Η Κύπρος προώρισται να ζήσει και θα ζήσει. Είμαι βέβαιος ότι ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος θα σταθεί όπως έπραξε και στο παρελθόν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου.
