

**Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΥΔΥ**

Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά μου που για μία ακόμη χρονιά ευρίσκομαι μαζί σας, για να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριο της Συντεχνίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Μίας συντεχνίας που κατά τη διάρκεια των πέραν των 90 χρόνων αγώνων της, έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο και τους συμπολίτες μας.

Συνιστά υποχρέωσή μου να υπενθυμίσω αυτό τον καθοριστικό ρόλο και να αναφέρω πως ιδιαίτερα κατά την περίοδο που ακολούθησε την τουρκική εισβολή, ο ρόλος της ΠΑΣΥΔΥ υπήρξε καταλυτικός στο να ξεπεράσουμε την κατάρρευση και να μπορέσει ο Δημόσιος Τομέας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να συμβάλει τα μέγιστα ώστε να σταθεί η πατρίδα μας στα πόδια της.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλω να κάνω και για την περίοδο της διαπραγμάτευσης για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012, τότε που πολλοί έβαζαν στοίχημα πως δεν θα τα καταφέρουμε.

Θα ήταν, όμως, ασυγχώρητο σφάλμα αν παρέλειπα να αναφερθώ στις θυσίες που υποβλήθηκαν τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ και στη σημαντική συμβολή τους στην αποφυγή της χρεωκοπίας, αλλά και την επιτυχή αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, γι' αυτό και θερμά σας ευχαριστώ.

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν πως η Δημόσια Υπηρεσία διαχρονικά υπήρξε αντάξια των προσδοκιών της πολιτείας και της κοινωνίας, και οφείλουμε πάντοτε να αναγνωρίζουμε αυτή την πραγματικότητα.

Η διαχρονική σας πορεία είχε τα χαρακτηριστικά της διεκδικητικότητας, αλλά και της συναίνεσης, του διαλόγου, αλλά και της σθεναρής υπεράσπισης της θέσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Θα ήθελα να τονίσω πως συμφωνώ απολύτως με την κατακλείδα του φίλου Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκου Χατζηπέτρου. Σε αυτά που ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του ο φίλος Γενικός Γραμματέας ευρίσκεται η πεμπτούσια της επιτυχίας μας ως κράτος όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν είναι αντιπαραθετική η σχέση Κυβέρνησης και συντεχνιών, δεν πρέπει να είναι συγκρουσιακό το περιβάλλον, στο οποίο διαλεγόμαστε.

Κυβέρνηση και συντεχνίες δεν είμαστε απέναντι σε μία διελκυστίνδα, όπως αφέθη από μερικούς τις τελευταίες ημέρες να εννοηθεί. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό σημείο εκκίνησης, αλλά έχουμε τους ίδιους στόχους.

Είμαστε μαζί σε μία προσπάθεια ανάπτυξης και ευημερίας από την οποία όλοι θα ευνοηθούν, όλοι θα κερδίσουν και ,πάνω από όλα, η πατρίδα μας.

Η θέση μου είναι σαφής και η ΠΑΣΥΔΥ, με την πολυετή συνεργασία που είχε μαζί μου την γνωρίζει καλά, αλλά δραττόμενος της ευκαιρίας θα ήθελα για μία φορά ακόμη να τη συνοψίσω:

Τρέφω απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση προς τους συνδικαλιστές και τα συνδικαλιστικά όργανα.

Είμαι έτοιμος και το έχω αποδείξει να συνεργαστώ, και μέσα από τον διάλογο να επαναδιατυπώσω θέσεις, εμπλουτισμένες και με τη γνώση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Βεβαίως, αυτή η συνεργασία πρέπει να εδράζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και ,κυρίως, να διαπνέεται από σεβασμό στους διακριτούς ρόλους που η κοινωνία και οι πολίτες μάς έχουν τάξει.

Ευρισκόμαστε σε μία διαρκή προσπάθεια να αποδώσουμε στους δημοσίους υπαλλήλους το κύρος που αξίζουν και την αξιοπρέπεια που δικαιούνται.

Είναι σε αυτό το πλαίσιο και στη βάση μιας στοχευμένης στρατηγικής που λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς στους μισθούς των εργαζομένων, η επαναφορά της ΑΤΑ και η αποπαραγωγή των προαγωγών στο Δημόσιο. Η ΠΑΣΥΔΥ βρίσκεται σε διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών για να αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα που αφορούν γενικότερα στα εισοδήματα των δημόσιων υπαλλήλων.

Αυτή μας η προσπάθεια είναι απολύτως συνυφασμένη με τη μεγάλη μεταρρύθμιση που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε και για τον Δημόσιο Τομέα.

Εδώ θέλω με ικανοποίηση να σημειώσω πως το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά με την κατάθεση των πρώτων νομοσχεδίων, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, και στη δική σας δημιουργικότητα κατά την πορεία του διαλόγου για τη δημιουργία ενός Δημόσιου Τομέα, για τον οποίον υπερήφανα θα είναι πρώτα απ' όλα τα ίδια τα μέλη σας που θα υπηρετούν ένα αποτελεσματικό, υποδειγματικό, σύγχρονο Δημόσιο Τομέα που θα εξυπηρετεί τους πολίτες έτσι όπως όλοι μας οραματιζόμαστε.

Μετά από εντατική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατατέθηκε στη Βουλή από τον Αύγουστο 2015, σειρά νομοσχεδίων με τα οποία τίθεται οριστικό τέλος στο πελατειακό κράτος και εισάγονται αλλαγές που επιβραβεύουν την αξία και αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στηρίξαμε τη μεταρρυθμιστική μας πρόταση σε τέσσερεις πυλώνες:

Ο πρώτος, αφορά στη ριζική αλλαγή στο σύστημα προαγωγών μέσα από ένα νέο, σύγχρονο και μη ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης.

Ο δεύτερος πυλώνας της μεταρρύθμισης, αφορά στην κινητικότητα των δημόσιων υπαλλήλων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δηλαδή αξιοποίηση των εργαζομένων εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά στην κατάργηση των δημοσίων υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων. Μέσω του νομοσχεδίου που η Κυβέρνηση προώθησε και η Βουλή υιοθέτησε, αίρεται μια αδικία πολλών χρόνων σε βάρος μιας σημαντικής μερίδας υπαλλήλων, των εκτάκτων, δημιουργώντας μάλιστα τεράστιο διοικητικό κόστος.

Ο τέταρτος πυλώνας, αφορά στο κρατικό μισθολόγιο. Η νέα ρύθμιση διασφαλίζει τη μισθολογική ανέλιξη των δημόσιων υπαλλήλων, διασφαλίζοντας όμως, ταυτοχρόνως, ότι το ύψος του κρατικού μισθολογίου θα είναι σε τέτοιο ύψος που μπορεί να το αντέξει η οικονομία και οι φορολογούμενοι.

Δυστυχώς, μέρος των νομοσχεδίων, αυτά που αφορούν στην αξιολόγηση και το σύστημα προαγωγών, δεν εγκρίθηκε από την Βουλή. Πρόθεσή μας είναι να επανέλθουμε προκειμένου μέσα από τον διάλογο να επιτύχουμε εκείνες τις αλλαγές που χωρίς να αλλάζουν τη φύση και τους στόχους της μεταρρύθμισης, να τυγχάνουν της στήριξης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, θεωρώ πως είναι αδιανόητο σε μια σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία να μην εφαρμόζεται ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων. Θεωρώ αδιανόητο το σύστημα προσλήψεων και προαγωγών να μην διέπεται από διαφανή, αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και να καθίσταται ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ή θέλουμε επιτέλους να καταργήσουμε το κομματικό κράτος, αυτό που έχει φέρει τους πολίτες να απαξιούν τους πολιτικούς, ή θα συνεχίσουμε με το παρόν σύστημα. Αν επιθυμούμε πραγματικά οι άξιοι των υπαλλήλων να ανελίσσονται όχι με βάση τα πολιτικά ερείσματα, αλλά με βάση την αξία, επιτέλους ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλες οι πολιτικές παρατάξεις θα κατανοήσουν ότι από την ώρα που θα είναι και διακριτά, και διαφανή, και αξιοκρατικά μέσα από την αξιολόγηση τα κριτήρια δεν θα προωθούνται, γιατί ο Α' ή ο Β' βρίσκονται σήμερα στην Κυβέρνηση ή ο άλλος που θα βρίσκεται στο μέλλον. Θα αισθάνονται ασφάλεια οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι έχουν κίνητρα να υπηρετήσουν, διότι κατά αυτό τον τρόπο θα τύχουν της ανάλογης ανταμοιβής.

Με το ίδιο σθένος να επιδιώξω την προώθηση και των άλλων μεγάλων νομοσχεδίων με τα οποία φιλοδοξούμε να εκσυγχρονίσουμε την τοπική Αυτοδιοίκηση, να φέρουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη, την Παιδεία, την Υγεία και αλλού.

Ήδη, έγινε αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ όσον αφορά στην αυτοномηση των νοσηλευτηρίων – που είναι προαπαιτούμενο υλοποίησης ενός ΓεΣΥ που η πατρίδα μας υστερούσε και υστερεί. Είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης, δεν έχω αμφιβολία ότι θα το επιτύχουμε, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε κατά γράμμα τα όσα έχουν θεσμοθετηθεί, τα όσα έχουν ομοφώνως συμφωνηθεί και ελπίζω να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι απαραίτητη η συμβολή του συνόλου των επηρεαζομένων και των εμπλεκομένων.

Εντός των ημερών, θα συγκαλέσω σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να παρακολουθήσουμε χρονοδιαγραμματικά εάν εφαρμόζονται τα όσα έχουν συμφωνηθεί και πώς μπορεί να είμαστε σε θέση με την Πρωτοβάθμια να αρχίσουμε την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας και τον Ιούλιο 2019 να είναι σε πλήρη εφαρμογή. Και δεν διαφωνώ μαζί σας ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν.

Δεν μας χαρακτηρίζει η μονομέρεια και οι εμμονές. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο και στις νέες ιδέες, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπερβούμε τις διαφωνίες μας και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο διάλογος με την ΠΑΣΥΔΥ θα συνεχιστεί και για άλλα θέματα, τα οποία αφορούν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον Δημόσιο Τομέα, το κόστος λειτουργίας της κρατικής μηχανής, αλλά και για τις άλλες ευρύτερες αλλαγές που δρομολογούνται στη δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Διακυβέρνησης.

Συζητούμε για μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν στην πάταξη της γραφειοκρατίας και των δαιδαλωδών Υπηρεσιών, τις αλληλοεπικαλύψεις και την αλλαγή δομών στη

Δημόσια Υπηρεσία, την αλλαγή και αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων, την προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών κ.ά.

Είμαι βέβαιος πως με καλή πίστη και συναινετικές προθέσεις θα μπορέσουμε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό που ο κάθε πολίτης διεκδικεί από το κράτος και τη Δημόσια Υπηρεσία.

Ορθά επεσήμανε ο φίλος Γλαύκος Χατζηπέτρου πως η παρούσα τάξη πραγμάτων στο Κυπριακό δεν μπορεί, σε καμία εκ των περιπτώσεων, να αποτελεί λύση για κανέναν στη χώρα μας και για καμία εκ των δύο κοινοτήτων.

Φρόντισα πολύ νωρίς – ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, αμέσως μετά από την αποτυχία της συνόδου στο Κραν Μοντανά – να ξεκαθαρίσω πως είμαι έτοιμος να επανέλθω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κατέθεσε – κατ' ακρίβεια ο κ. Άιντε κατέθεσε στις 30 Ιουνίου ένα άτυπο έγγραφο που απορρίφθηκε από τις δύο πλευρές για να επαναδιατυπωθεί οριστικά, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα στις 4 Ιουλίου, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην 6η Ιουλίου.

Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με καμία εκ των πολιτικών δυνάμεων. Όμως, με πικραίνει ιδιαίτερα να παρακολουθώ και να γινόμαστε μάρτυρες της ενίσχυσης της τουρκικής αδιαλλαξίας χάριν αντιπολίτευσης προς την Κυβέρνηση. Όταν μιλούμε για το εθνικό θέμα, θα πρέπει υπεράνω όλων να είναι η πατρίδα μας και όχι το κόμμα μας. Δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη η ελληνοκυπριακή πλευρά γιατί δεν αποδέχθηκε τις εγγυήσεις που πρότεινε ο κ. Τσαβούσογλου. Δεν μπορεί να θεωρείται η ελληνοκυπριακή πλευρά υπεύθυνη γιατί απορρίψαμε τα επεμβατικά δικαιώματα. Δεν μπορεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να θεωρείται υπεύθυνη γιατί δεν αποδέχθηκε στρατιωτική βάση και μόνιμη παρουσία τουρκικού στρατού, γιατί δεν αποδέχθηκε για κάποια απόφαση του κεντρικού κράτους μια θετική τουρκοκυπριακή ψήφο.

Είναι λυπηρό κάθε μέρα να γινόμαστε μάρτυρες στήριξης των τουρκικών αιτιάσεων ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά φέρει ευθύνες για να αποτύχουμε στο Κραν Μοντανά. Με θλίβει ειλικρινά, γιατί είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε αυστηρούς τόνους. Αλλά, επιτέλους, ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι ξένοι μας παρακολουθούν και δεν είναι τι γνωρίζουν από τουρκικής πλευράς, είναι πόσο ενισχυτική είναι η άποψη που διαμορφώνουν σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς όταν υπάρχουν φωνές και εκ των έσω που υποστηρίζουν αυτά που ισχυρίζονται, δυστυχώς, οι Τουρκοκύπριοι, ως αποτέλεσμα της εξάρτησης από την Τουρκία.

Δεν είπα ότι ευθύνονται οι Τουρκοκύπριοι για τις εγγυήσεις, για τα επεμβατικά δικαιώματα, για την παρουσία στρατού, έστω και αν ήταν ταυτόσημες οι θέσεις τους στο Κραν Μοντανά.

Ήταν όμως υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτό που τους επέβαλλε η Τουρκία.

Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο είναι ότι η βούληση υπάρχει από δικής μας πλευράς. Αυτό που ζητούμε είναι και από την άλλη πλευρά, την τουρκοκυπριακή αλλά και την Τουρκία, μια βούληση που θα μας οδηγήσει σε μια λύση που δεν θα μετατρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία σε προτεκτοράτο της Άγκυρας, που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός πραγματικά ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, που οι Κύπριοι θα αποφασίζουν για τη δική μας πατρίδα και όχι κάποιοι άλλοι για δικές τους στρατηγικές επιλογές.

Τη θέση μου αυτή την έχω καταστήσει σαφέστατη προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, προς το σύνολο των μελών, Μονίμων και μη, του Συμβουλίου Ασφαλείας, προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προς τις χώρες της Ισλαμικής Διάσκεψης.

Όλοι γνωρίζουν τις θέσεις και τις προθέσεις μας. Και όλοι γνωρίζουν αν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο από τα 195 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Δεν πρόκειται να υποχωρήσω ό,τι και αν ο καθένας θέλει να μου αποδώσει σε μια κατάσταση που θα είναι δυσχερής, που θα είναι σε βάρος όλων. Αυτό που πρέπει – και τόνισα για την πολιτική βούληση – είναι πως επιτέλους και οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει κάποια στιγμή να απογαλακτιστούν από εξαρτήσεις. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν δεχόμαστε να μας επιβάλουν πως θα πρέπει η πλειοψηφία να μετατραπεί σε μειοψηφία γιατί έτσι τάχα θα ήταν δίκαιη η λύση. Δίκαιη λύση θα είναι όταν εδράζεται όχι στο αίσθημα της αδικίας της μιας, αλλά στον αλληλοσεβασμό και των δύο κοινοτήτων.

Είμαι και παραμένω θιασώτης του διαλόγου, είμαι και παραμένω θιασώτης μιας λύσης που θα σέβεται την ιδιότητα του κράτους μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, που θα σέβεται ένα σύγχρονο κράτος, που θα σέβεται βασικά δικαιώματα όλων ανεξαιρέτων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών, Λατίνων ή των όποιων άλλων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια για το έργο της ΠΑΣΥΔΥ και τη συμβολή της στην ανόρθωση και της οικονομίας, και γενικότερά της ευημερίας της πατρίδας μας και να πω, για άλλη μια φορά, ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο, έτοιμοι για να υπάρξει κατανόηση στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζονται, ώστε να μπορέσουμε συνεργαζόμενοι από κοινού να προσφέρουμε αυτό που χρυστούμε στον κυπριακό λαό.

(ΜΛ/ΑΜ/ΕΙ)