

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου
κατά την εναρκτήρια Σύνοδο του 52ου Συνεδρίου
Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ – 27 Απριλίου 2015

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποδεχόμαστε με χαρά και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.

Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή στην Οργάνωσή μας και συνιστά αφ' εαυτής έμπρακτη απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός σας για τα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων και της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η τιμή αυτή αντανακλάται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Κι επιτρέψτε μου διερμηνεύοντας τα αισθήματά τους να σας εκφράσω τις ευχαριστίες όλων μας για την ηθική ενίσχυση που υποδηλώνει και παρέχει η εδώ σημερινή σας παρουσία.

Αυτή την ενίσχυση και στήριξη την έχουμε ανάγκη **κύριε Πρόεδρε** οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καθώς τα τελευταία χρόνια δόλια και για προφανείς λόγους στοχοποιήθηκε η δημοσιοϋπαλληλική τάξη για την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν έντονες αμφισβητήσεις της συνεισφοράς μας και απαξίωση του ρόλου μας.

Ως έκφραση εκτίμησης προς την Οργάνωσή μας ερμηνεύω επίσης την παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου, του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρωνα Νικολάτου και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και Προέδρου της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού κ. Χρίστου Πατσαλίδη.

Επιτρέψτε μου, Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετίσω και την εδώ παρουσία των συναδέλφων Τάσου Παπαναστασίου, Νίκου Παναγιώτου, Ανδρέα Παπαπολυβίου, Ανδρέα Χριστοδούλου και Ανδρέα Αντωνίου, που για σειρά ετών υπηρέτησαν το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλισμό από ηγετικές θέσεις της Οργάνωσής μας και τους ευχαριστώ για τα όσα έχουν προσφέρει στο δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλισμό.

Τέλος καλωσορίζω τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετέχουν στις εργασίες του 52^{ου} Συνεδρίου ως Αντιπρόσωποι των Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων και κατ' επέκταση όλων των δημοσίων υπαλλήλων στο κυρίαρχο αυτό σώμα της Οργάνωσης μας και εκφράζω την προσδοκία, που πιστεύω ότι είναι προσδοκία όλων μας, ότι οι εργασίες του θα στεφθούν με πλήρη επιτυχία.

Κύριε Πρόεδρε,

Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και φέτος σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν ολόκληρο τον κυπριακό λαό, από την τελική εξέλιξη των οποίων θα εξαρτηθεί το μέλλον όλων μας.

Αναντίλεκτα, κύριε Πρόεδρε, οι εξελίξεις στο κυπριακό επισκιάζουν όλα τα άλλα θέματα του Συνεδρίου.

Η Οργάνωση μας και τα μέλη της μαζί με ολόκληρο τον κυπριακό λαό αγωνιούν για τη μακρά στασιμότητα στο μέγα πρόβλημα της πατρίδας μας και με αυξανόμενη ανησυχία καταγράφουν τις αναποτελεσματικές κινήσεις των ισχυρών για να διανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση.

Συνειδητοποιούμε απόλυτα πως η επιτυχία οποιωνδήποτε ρυθμίσεων στα επαγγελματικά μας θέματα και των λύσεων στα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων θα βρίσκεται πάντα κάτω από την αίρεση της λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Παρακολουθούμε τις προσπάθειες σας στο Κυπριακό και διαδηλώνουμε την πλήρη υποστήριξη μας και με την ευκαιρία αυτή διακηρύττουμε και πάλι την ετοιμότητα μας για συστράτευση με όλες τις δυνάμεις που εργάζονται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Στον αγώνα για μια λύση που θα εδραιώνει μόνιμη ειρήνη και θα φέρει ευημερία και αειφόρο πρόοδο έχουν θέση όλες οι δυνάμεις στην Κύπρο. Ως συναγωνιστές θεωρούμε και τους τουρκοκύπριους, με τους οποίους η Οργάνωση μας συνεργάζεται στα πλαίσια του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ.

Κύριε Πρόεδρε,

Στο Συνέδριο μας, πέρα από την επιβεβλημένη και ενδεδειγμένη αποτίμηση των πεπραγμένων του τελευταίου χρόνου, θα αναπτυχθεί ένας γόνιμος, ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για το ρόλο, τις νέες ευθύνες και τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες μιας σύγχρονης Δημόσιας Υπηρεσίας. Σημαντικό και κρίσιμο θέμα στο Συνέδριο μας είναι και η οικονομική κρίση που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις από την κρίση αυτή.

Επισημαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι το φετινό Συνέδριο πραγματοποιείται κάτω από το γενικό σύνθημα «Εθνική επιταγή η στήριξη και ενδυνάμωση της Δημόσιας Υπηρεσίας», που υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφύλαξη και παραπέρα ενίσχυση της κρατικής μηχανής, για να στηρίξει στη συνέχεια το κυπριακό κράτος που έχει να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς και δύσκολες προκλήσεις.

Και ασφαλώς δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός το γεγονός ότι η Δημόσια Υπηρεσία απέδειξε σε χρόνους χαλεπούς για τον τόπο την αποτελεσματικότητά της, ως μπροστάρης στην ανοικοδόμηση και την εδραίωση σταθερά ανορθωτικής πορείας. Με βεβαιότητα προσβλέπουμε σε συνέχιση της αξιομνημόνευτης λειτουργίας εφόσον η υπηρεσία τύχει της αναγκαίας στήριξης πρώτα και κατά κύριο λόγο από το κράτος.

Όπως προανέφερα, **κύριε Πρόεδρε**, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο χρειάζονται πρώτιστα τη δική σας στήριξη για να διορθωθεί η παντελώς λανθασμένη εικόνα που έχουν δημιουργήσει για το δημόσιο εκείνοι που με τις εγκληματικές τους ενέργειες ευθύνονται για την οικονομική καταστροφή της πατρίδας μας και την εξαθλίωση του λαού μας.

Για να εξηγήσω τη θέση μου αυτή είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και κατ' ανάγκη να αναφερθώ σε συγκεκριμένες

ενέργειες και/ή παραλείψεις, αλλά και σε δηλώσεις που ρίχνουν άπλετο φως στα γεγονότα της περιόδου 2009 έως 2012.

Θεωρώ πως πλέον είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι η γενεσιουργός αιτία της κρίσης στη χώρα μας προήλθε από τον τραπεζικό τομέα. Είναι επίσης αναντίλεκτο γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αντί μέτρων για διόρθωση των κακώς εχόντων στο τραπεζικό τομέα, προχώρησε στη λήψη σωρευτικών μέτρων κατά των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημοσίου. Τέλος αναντίλεκτο είναι και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ, αλλά και των πολιτικών συγκάλυπτε τα προβλήματα και σκάνδαλα των τραπεζών και στοχοποιούσε το δημόσιο για την κρίση. Ακόμα και μετά τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων και των σκανδάλων των τραπεζών και τις σαφείς δηλώσεις εξωτερικών παρατηρητών για την αντιστοιχία της κυπριακής κρίσης με αυτή της Ιρλανδίας, αλλά και της Ισπανίας, υπήρχε μια συστηματική υποβάθμιση των ζητημάτων αυτών από την πλειοψηφία των ΜΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγους μήνες μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του υπουργού Οικονομικών ο κ. Χαρίλαος Σταυράκης σε συνέντευξη στην «Αλήθεια» ανέφερε τα ακόλουθα: «Υπήρξε δυστυχώς ένας μερικός αποπροσανατολισμός, που εμπόδισε τη σωστή αξιολόγηση και αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που είχε προκληθεί από τις τράπεζες». Και ασφαλώς η δήλωση αυτή αφήνει πολλούς εκτεθειμένους.

Την ίδια περίπου περίοδο ο κ. Σταυράκης παρουσίασε και το βιβλίο του με τίτλο «Οικονομία στην πολιτική & πολιτική στην οικονομία». Στον δε επίλογο αναφέρει με περηφάνια τα ακόλουθα: «Όταν μου ζητήθηκε να αναλάβω το υπουργείο ήμουν μέλος της ομάδας που μαζί με τον Αντρέα Ηλιάδη και τον Γιάννη Κυπρή αποτελούσαμε μία ομάδα που είχε χαρακτηριστεί ως Dream Team..... Απολάμβανα ένα τεράστιο πακέτο αμοιβών, που σε ένα καλό χρόνο μπορούσε να πλησιάσει το 1 εκ. ευρώ..».

Χωρίς σχολιασμό απλά για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης θα ήθελα να αναφέρω ότι σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων και μάλιστα επικριτικά ο μιν ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι αμείβεται με 370.000 ευρώ τον χρόνο, ο δε πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο με το ποσό των 298.500 ευρώ τον χρόνο.

Και για να επανέλθω στο θέμα της συγκάλυψης, επισημαίνω ότι το πρόβλημα με τα ελληνικά δημόσια οικονομικά είχε αρχίσει να εμφανίζεται από το 2009 και ενώ ήταν σαφές ότι η ελληνική οικονομία θα ήταν μια πηγή κινδύνων για την κυπριακή οικονομία, οι τράπεζες εντελώς ανεξέλεγκτα επιδόθηκαν σε τζογαδόρικές επενδύσεις στα ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές το 2012, η Τράπεζα Κύπρου μεταξύ της 15^{ης} Δεκεμβρίου του 2009 και τα τέλη Απριλίου του 2010 αγόρασε ελληνικά ομόλογα αξίας 2 δις ευρώ.

Ενώ σε άλλες χώρες τα θέματα αυτά αποτελούσαν αντικείμενο ερευνητικής δημοσιογραφίας, ακαδημαϊκής συζήτησης και ανάλυσης στα ΜΜΕ, στη χώρα μας τα θέματα αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την κατάρρευση της οικονομίας μας. Από την αρχή της κρίσης η πλειοψηφία των ΜΜΕ έθεσε στο στόχαστρο τα δικαιώματα των υπάλληλων του δημοσίου, των οποίων οι όροι εργοδότησης αποτελούσαν πάντοτε πρότυπο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και ως εκ τούτου ήταν μόνιμος στόχος των εργοδοτών.

Αναμφίβολα η συγκάλυψη, η απραξία και ο αποπροσανατολισμός επέτειναν την κρίση και οδήγησαν στο να υποθηκευτεί το μέλλον της πατρίδας μας. Την συγκάλυψη την

ανέλαβαν με το αζημίωτο τα ΜΜΕ. Για την απραξία η ευθύνη βαρύνει την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ για τον αποπροσανατολισμό και στοχοποίηση του δημοσίου υπήρξε μια ευρύτερη συνεργασία. Και αναφέρομαι στη σύμπραξη ΜΜΕ, Εργοδοτικών Οργανώσεων, Πολιτικών Κομμάτων, Οικονομολόγων, Πανεπιστημιακών, Κρατικών Αξιωματούχων και πολλών άλλων που ήσαν εξηρημένοι από το τραπεζικό κεφάλαιο.

Με σειρά άρθρων μας που δημοσιεύθηκε στο εκφραστικό μας όργανο μεταξύ 2009 και 2012 και με ενδεικτικούς τίτλους όπως «Η αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής οικονομίας», «Τα γενεσιουργά αίτια της κυπριακής κρίσης», «Πήραμε μέτρα λιτότητας γιατί μας υποβαθμίζουν», «Να σταματήσει ο αποπροσανατολισμός και να αποδοθούν ευθύνες», προσπαθήσαμε να πείσουμε ότι το πρόβλημα της Κύπρου δεν ήταν ούτε οι μισθοί, αλλ' ούτε και οι συντάξεις και υπενθυμίζαμε ότι με τον ίδιο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων και το ίδιο μισθολόγιο η Κύπρος πέτυχε πανηγυρική ένταξη της στην ευρωζώνη. Παράλληλα καλούσαμε την τότε Κυβέρνηση χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να εγκύψει σοβαρά και υπεύθυνα στα σοβαρά προβλήματα του τραπεζικού τομέα και να αναζητήσει άμεσα τις κατάλληλες θέσεις.

Δυστυχώς δεν πείσαμε ούτε την κυβέρνηση, αλλ' ούτε και την κοινή γνώμη. Οι εισηγήσεις μας χλευάστηκαν και πολεμήθηκαν. Σε μεγάλο βαθμό η κοινή γνώμη είχε πεισθεί ότι για τα οικονομικά μας προβλήματα ευθύνεται ο δημόσιος τομέας και έτσι άνοιξε ο δρόμος για πετσόκομμα των μισθοδοτικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια και παρά τις έντονες αντιδράσεις μας, αλλά και τις προειδοποιήσεις που είχε η τότε Κυβέρνηση για τους κινδύνους που διέτρεχε η χώρα, εξαιτίας του υπερβολικά διογκωμένου τραπεζικού τομέα και των επισφαλών επενδύσεων, αντί μέτρων για διόρθωση των κακώς εχόντων στις τράπεζες, με σειρά νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν το 2011, 2012 και 2013 «κουτσούρεψαν» τους μισθούς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο.

Η νομιμότητα των πράξεων και/ή αποφάσεων που εκδόθηκαν με βάση τους νόμους που προανέφερα, αμφισβητήθηκε με την καταχώρηση σημαντικού αριθμού προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ειδικότερα καταχωρήθηκαν προσφυγές για τις αποκοπές από τους μισθούς και τις συντάξεις, την επιβολή συνεισφοράς για το συνταξιοδοτικό, την μείωση του εφάπαξ, την μη παραχώρηση προσαυξήσεων και την κατάργηση των επιδομάτων καλής διαγωγής και ενοικίου που δυνάμει νόμου παραχωρείτο σε μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. Και αναμένεται η ετυμηγορία του Σεβαστού Δικαστηρίου, την κρίση του οποίου θα σεβαστούμε απόλυτα.

Οι διαδοχικές μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την κατακράτηση των προσαυξήσεων, έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των απολαβών τους κατά 30%. Πέραν τούτου περιορίστηκε το εφάπαξ και η σύνταξη καθώς και οι προοπτικές ανέλιξης. Τα σωρευτικά μέτρα κατά των δημοσίων υπαλλήλων και οι συνεχείς απειλές για νέα μέτρα εξανάγκασαν 4.500 χιλιάδες δημοσίου υπαλλήλους να οδηγηθούν σε πρόωρη αφυπηρέτηση, με συνέπεια την αποψίλωση της δημόσιας υπηρεσίας. Πολλοί έφυγαν με το παράπονο ότι ένοιωθαν κυνηγημένοι. Και τούτο ασφαλώς ήταν απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτο να βλέπεις ανθρώπους που υπηρέτησαν το κράτος και το λαό για μια ζωή να εγκαταλείπουν πρόωρα την υπηρεσία για να διασώσουν δικαιώματα τους.

Πέραν από τη αβεβαιότητα που έχουν όλοι όσοι υπηρετούν σήμερα για το μέλλον τους, ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τη δημόσια υπηρεσία αποτελεί και η αμφισβήτηση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας της, καθώς και η απαξίωση του ρόλου της, κάτι που με επιτυχία έχει προωθηθεί από τους πολέμιους της.

Το σύνθημα του φετινού Συνεδρίου, πρέπει να γίνει σύνθημα όλων μας και πρώτιστα της Πολιτείας. Θέλουμε την Κυβέρνηση να ενεργεί ως εμπνευστής, καθοδηγητής και υποστηρικτής της προσπάθειας των δημοσίων υπαλλήλων.

Κύριε Πρόεδρε,

Ανάμεσα στα πολλά και φλέγοντα επαγγελματικά προβλήματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριό μας, προτεραιότητα θα έχουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας και η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και κάποια χρόνια. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου είχαμε κληθεί στη ΜΕΠ όπου για πρώτη φορά ακούσαμε τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του αρμόδιου Υπουργού.

Όσον αφορά την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, αφού αναφερθήκαμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Ιωάννης Αγαθάγγελου και άλλος ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (1996) 4 Α.Α.Δ. 2882-2883, εκφράσαμε την άποψη ότι η νομοθετική εξουσία δεν νομιμοποιείται δια νόμου να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις και/ή να καθορίσει την μεταφορά συγκεκριμένων υπαλλήλων από τη δημόσια υπηρεσία στους υπό ίδρυση Οργανισμούς και/ή να τους αποστερήσει από την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου. Κατόπιν τούτου ο αρμόδιος Υπουργός ανέλαβε να προωθήσει το όλο θέμα στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση. Αναμένουμε τη γνωμάτευση αυτή για να καθορίσουμε την περαιτέρω πορεία μας.

Ανεξάρτητα και υπό την επιφύλαξη της πιο πάνω θέσης δώσαμε τη διαβεβαίωση ότι είμαστε έτοιμοι στα πλαίσια της νομιμότητας μέσα από ένα καλής πίστης διάλογο να καταλήξουμε στις λύσεις εκείνες που αφενός θα εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών και αφετέρου δεν θα απαλλοτριώνουν τη θεμελιακή ευθύνη του κράτους να προσφέρει στο λαό υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει και η εξαγγελθείσα αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Όπως έχουμε διακηρύξει και δημόσια δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης του δημόσιου τομέα, υπό τη σαφή προϋπόθεση ότι οι επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προωθηθούν στη βάση της αρχής της νομιμότητας και στο πλαίσιο των αρχών του κοινωνικού διαλόγου και των θεσμοθετημένων οργάνων και διαδικασιών.

Για το θέμα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας έγινε την περασμένη Παρασκευή η πρώτη συνάντηση στη ΜΕΠ. Χαιρετήσαμε το γεγονός ότι τηρήθηκε από την επίσημη πλευρά η δέσμευση για διεξοδική συζήτηση του όλου θέματος. Έγινε η παρουσίαση των κυβερνητικών προτάσεων από τον Υφυπουργό παρά τω Πρόεδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και η δική μας πλευρά ανέλαβε να τις μελετήσει και να δώσει τις δικές μας θέσεις. Οι κυβερνητικές προτάσεις αφορούν σε θέματα κινητικότητας και βελτίωσης του συστήματος προαγωγής.

Στις κατ' ιδίαν συναντήσεις με την επίσημη πλευρά έχει τονιστεί κατ' επανάληψη ότι η Δημόσια Υπηρεσία δεν είναι ένας απρόσωπος μηχανισμός, ούτε και ένα σύνολο αριθμών, ώστε να αντιμετωπίζεται με ακαδημαϊκές θεωρίες, όσο άριστες και αν είναι αυτές, θεωρητικά και αριθμητικά. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που στελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν κερτημένα δικαιώματα και που δικαιωματικά προσβλέπουν στην ανέλιξη και στη σταδιοδρομία τους. Κατά συνέπεια ότι γίνει θα γίνει με σεβασμό στην αρχή της νομιμότητας. Εν πάση περιπτώσει δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι με καλή πίστη και καλή διάθεση θα συνεργαστούμε με την επίσημη πλευρά για εξεύρεση των κατάλληλων ρυθμίσεων στα θέματα που έχουν τεθεί.

Κύριε Πρόεδρε,

Στο χρόνο που πέρασε δημιουργήθηκε σοβαρότατο θέμα ύστερα από δημοσιεύματα για φορολόγηση του εφάπαξ και περαιτέρω μειώσεις στα μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα δημοσιεύματα αυτά εξώθησαν εκατοντάδες συναδέλφους σε πρόωρη αφυπηρέτηση, με αποτέλεσμα αφενός την αποψίλωση της κρατικής μηχανής από ικανότατα και έμπειρα στελέχη και αφετέρου την αποστέρωση των ιδίων από το ιερό δικαίωμα της εργασίας.

Μετά από δική σας προσωπική παρέμβαση αποκαταστάθηκε η νομιμότητα αφού επαναβεβαιώθηκε ότι από πλευράς Κυβέρνησης δεν υπάρχει πρόθεση φορολόγησης του εφάπαξ ούτε και περαιτέρω μειώσεων στις συντάξεις και τους μισθούς των υπαλλήλων στον κρατικό τομέα.

Από το βήμα του Συνεδρίου εκφράζω τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για την παρέμβαση σας εκείνη, καθώς και για τη δέσμευσή σας να μην επιβληθούν περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς των υπαλλήλων του δημοσίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αναφορά μου στα διάφορα θέματα που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους, θα ήθελα να τονίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να εμπνέονται και καθοδηγούνται από τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι σχέσεις αυτές δε θα πρέπει να είναι σχέσεις ανταγωνιστικές. Πάγιος στόχος θα πρέπει να είναι η συνδιαλλαγή και η συναίνεση. Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις ούτε η μια πλευρά, ούτε η άλλη μπορούν να επιτύχουν. Και ασφαλώς η όποια αποτυχία σε τελευταία ανάλυση αποβαίνει σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Στην προώθηση λύσης των επαγγελματικών προβλημάτων των δημοσίων υπαλλήλων θα ακολουθήσουμε αυτό που αποτελεί πεποίθησή μας. Ότι δηλαδή ο εποικοδομητικός διάλογος, η συναίνεση και η συνδιαλλαγή αποτελούν το μόνο κατάλληλο μέσο προς την κατεύθυνση αυτή.