

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

34ο Ετήσιο Συνέδριο - 12/6/1997

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Συναδέλφισσες,

Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στο 34ο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας και εκφράζω την προσδοκία, που πιστεύω είναι προσδοκία όλων μας, ότι θα έχουμε ένα επιτυχημένο παραγωγικό διήμερο.

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο σώμα της Συντεχνίας μας και καθορίζει τη γραμμή και την πορεία που θ' ακολουθήσουμε για την αντιμετώπιση και επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων μας, αλλά και γενικότερων θεμάτων και προβλημάτων που μας απασχολούν, σαν εργαζόμενους και σαν μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Με την ωριμότητα που πρέπει να μας διακρίνει, με υπευθυνότητα και με πνεύμα σύμπνοιας και συναδελφικής αλληλεγγύης θα επιδιώξουμε το ενδιαφέρον που επιβάλλεται κατά την εξέταση των υπό συζήτηση θεμάτων και μέσα από ελεύθερο και εποικοδομητικό διάλογο θα συμβάλουμε στη λήψη των ορθότερων δυνατών αποφάσεων.

Θα αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου για το δεύτερο χρόνο της θητείας του και θα καθορίσουμε συλλογικά τα γενικά πλαίσια μέσα στα οποία θα επιδιωχθούν λύσεις και στα υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν.

Τα μέλη έχουν αναθέσει σε μας την ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων τους και με πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος μας, αυτές τις δύο μέρες, καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το 34ο Συνέδριο είναι το τελευταίο στην τριετή θητεία μας. Στο χρόνο που μας μένει μέχρι την ανανέωση της εντολής από τη βάση θα πρέπει να μεθοδεύσουμε ενέργειες για επίτευξη στόχων που είχαμε θέσει στην έναρξη της θητείας μας. Με πλήρη συναίσθηση όλων των δεδομένων και

των απαιτήσεων των καιρών θα διαμορφώσουμε την καθοδηγητική γραμμή προς το Γενικό μας Συμβούλιο και τα άλλα Σώματα.

Για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών μας με την κατάληξη τους στα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα και τις αποφάσεις έχουμε οδηγό τις αρχές, τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της Οργάνωσής μας. Μας καθοδηγούν επίσης οι πλούσιες εμπειρίες και η μακρόχρονη και καρποφόρα δράση της Οργάνωσής μας, που την έχει αναδείξει σε αξιόπιστη και υπεύθυνη Οργάνωση στο χειρισμό και την προώθηση των θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της Υπηρεσίας γενικότερα.

Ως Οργάνωση έχουμε επανειλημμένα αποδείξει τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις μας στα διάφορα θέματα και ασφαλώς το σημερινό Συνέδριο δεν θ' αποτελέσει εξαίρεση. Την προώθηση των προβλημάτων μας σε λύσεις διενεργούμε με πλήρη επίγνωση των οποιωνδήποτε επιπτώσεων και των δοσμένων συνθηκών. Είναι όμως ταυτόχρονα διακηρυγμένη η απαραβίαστη αρχή μας ότι δεν είναι δυνατό να δεχθούμε φαλκίδευση των δικαιωμάτων μας. Στόχος μας πάγιος η κατοχύρωση ανελκτικής πορείας για τα μέλη μας και η συνεχής βελτίωση της απόδοσής μας και της υπηρεσίας που προσφέρουμε προς το κοινό και τον τόπο μας.

Το σημερινό Συνέδριο, που αποτελεί την πεμπτουςία της δεδηλωμένης έκφρασης των δημοσίων υπαλλήλων θα επαναβεβαιώσει τις θέσεις μας αυτές και με συγκεκριμένες οδηγίες θα διαγράψει την πορεία μας για μια πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία, ως απαραίτητο προαπαιτούμενο στον τιτάνιο αγώνα του λαού μας για τη διασφάλιση της εθνικής του επιβίωσης.

Στη νέα φάση του αγώνα και των προσπαθειών που προϋποθέτει η ενταξιακή μας πορεία η δημόσια υπηρεσία θα κληθεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Στα σχέδια και διαγράμματα αυτής της προετοιμασίας προέχει η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της μηχανής που θα οδηγήσει την Κύπρο προς την Ευρώπη. Και η μηχανή αυτή δεν είναι άλλη από τη δημόσια υπηρεσία και το δυναμικό της. Αυτή θα αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή στον αγώνα στον οποίο εισερχόμαστε, γι' αυτό και επιβάλλεται να διασφαλίσουμε ότι θα είναι πλήρως εξοπλισμένη και διαρθρωμένη στις κατάλληλες δομές, για να φέρει σε αίσιο πέρας το βαρύ έργο που της επιφυλάσσεται.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με την καθοδήγηση της Οργάνωσής τους απέδειξαν έμπρακτα ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και τις επιταγές των περιστάσεων. Είμαστε και πάλι έτοιμοι να σταθούμε σταθερά στην πρωτοπορία.

Συναδέλφισσες,

Συνάδελφοι,

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν προβληματισμοί και θα καταλήξουμε σε αποφάσεις για σφαιρική αντίκρυση των προβλημάτων προς το συμφέρον όλων. Είμαι βέβαιος, ότι με το πέρας του Συνεδρίου μας θα αποχωρήσουμε όλοι με απόλυτη ικανοποίηση και περηφάνεια για τα αποτελέσματά του.

Σας ευχαριστώ.