

**Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνη Κουτσούλλη**  
**στο 54<sup>ο</sup> Συνέδριο των Αντιπροσώπων**  
**Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ, Τρίτη 9 Μαΐου, 2017**

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Σας καλωσορίζω στο 54<sup>ο</sup> Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας, που αποτελεί την πεμπτουσία της εκτεφρασμένης βούλησης των μελών μας και εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου για την παρουσία σας και στο φετινό Συνέδριο και τη θετική σας ανταπόκριση να απευθύνετε ομιλία προς τους Συνέδρους, στο εναρκτήριο μέρος των εργασιών του.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει αφ' εαυτού την αναγνώριση του πρωταρχικού και καθοριστικού ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας και των δημοσίων λειτουργιών στην υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων και προγραμματισμών αλλά και την εν γένει εκτίμησή σας για το σημαντικό έργο που οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν.

Την ευαρέσκειά μου θα ήθελα να εκφράσω επίσης και για την εδώ παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Στο Συνέδριό μας παρευρίσκονται τα μέλη της ΕΔΥ, οι συνάδελφοι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων και Διευθυντές των Κυβερνητικών Τμημάτων και επισημαίνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας, αποτελούν και μέλη της Οργάνωσής μας.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλω και για το γεγονός ότι μαζί μας παρευρίσκονται σήμερα και οι πρώην Πρόεδροι της Οργάνωσής μας συν. Νίκος Παναγιώτου, Αντρέας Αντωνίου και Αντρέας Παπαπολυβίου. Προσηκόντως τους μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες μας για τους αγώνες και την όλη συμβολή τους στην προάσπιση και περιφρούρηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών μας αλλά και για την καθιέρωση της ΠΑΣΥΔΥ ως μιας καταξιωμένης και υπεύθυνης συνδικαλιστικής έπαλξης, με ρόλο καθοριστικό στα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα του τόπου.

Κύριε Πρόεδρε,

Ο καθοριστικός και πολυσήμαντος ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας σε καίριους τομείς της λειτουργίας του Κράτους συνιστά διαχρονική και διαπιστωμένη πραγματικότητα. Αδιαμφισβήτητα, από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο δημόσιος τομέας, παρά τις όποιες εγγενείς ελλείψεις και αδυναμίες του, διαδραμάτισε ρόλο πρωταγωνιστικό και καταλυτικό σε σημεία σταθμούς στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ενδεικτικά, αναφέρομαι, Κύριε Πρόεδρε, στα τραγικά γεγονότα του 1974 και στα ανείπωτα δεινά που η λαίλαπα της Τούρκικης εισβολής επεσώρευσε στον τόπο και το λαό μας. Στα δίσεκτα εκείνα χρόνια η δημόσια υπηρεσία συνέβαλε τα μέγιστα στην προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγήθηκε της ευρύτερης προσπάθειας ολόκληρου του λαού για οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση.

Εξίσου σημαντική και αδιαμφισβήτητη υπήρξε η συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας και στην επίτευξη των μεγαλεπήβολων στρατηγικών του Κράτους, για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη αλλά και στην επιτυχή διεκπεραίωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναλήφθηκε από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Ομολογουμένως, οι συνάδελφοι κρατικοί λειτουργοί που ενεπλάκησαν στις προαναφερόμενες διεργασίες, έφεραν σε αίσιο πέρας την αποστολή τους, αποσπώντας δικαίως τον έπαινο των αρμοδίων τόσο σε εθνικό μας επίπεδο όσο και σε κοινοτικό.

Τέλος, σημαντική θέλω να πιστεύω πως υπήρξε η συμβολή τόσο της Οργάνωσής μας αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και ευρύτερα των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα για τη θετική και αισιόδοξη εξέλιξη της εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2016 από τη μνημονιακή σύμβαση που υπογράψαμε με την Τρόικα το Μάρτιο του 2013. Εκτιμούμε ότι το ευοίωνα αυτό γεγονός έχει δημιουργήσει τις προοπτικές που θα μας οδηγήσουν σε σταδιακή οικονομική ανάκαμψη και πρόοδο. Προς τούτο απαιτείται υπευθυνότητα και ωριμότητα από τους φορείς της εξουσίας και όλα τα οργανωμένα σύνολα, προϋπόθεση που ως Οργάνωση συνειδητοποιούμε πλήρως.

Παρά ταύτα, στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να επανατονίσω την καθολική πλέον διαπίστωση ότι η χώρα μας βρέθηκε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων στο τραπεζικό και το εν γένει χρηματοπιστωτικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης από μέρους των διοικήσεών τους, καθώς και των σοβαρότατων ελλείψεων και παραλείψεων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα και να επαναλάβω καθηκόντως την παλλαϊκή απαίτηση όπως επισπευσθούν οι νενομισμένες έρευνες και αποδοθούν οι νενομισμένες ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους, για να ικανοποιηθεί και το περί δικαίου αίσθημα του λαού.

Από το βήμα του σημερινού συνεδρίου δεν μπορούμε να μην επαναλάβουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι οι συνέπειες της ανείπωτης οικονομικής κρίσης, για την οποία όπως προαναφέρθηκε άλλοι είναι οι πραγματικοί υπαίτιοι, φορτώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εργαζόμενους και ειδικότερα στους μισθωτούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρά τις πάγια διακηρυγμένες θέσεις μας ότι τα οποιαδήποτε μέτρα ήθελαν κριθεί αναγκαία θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί με σεβασμό στον κοινωνικό διάλογο και στη βάση της αρχής της καθολικής συμμετοχής, σύμφωνα και με τα όσα ρητά διαλαμβάνουν και οι σχετικές πρόνοιες του Συντάγματος.

Κύριε Πρόεδρε,

Πέραν των όσων έχω προαναφέρει το 54<sup>ο</sup> Συνεδριό μας θα ασχοληθεί με σειρά σοβαρών θεμάτων, όπως είναι το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, η συμφωνία πλαίσιο Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για τα έτη 2017-2018, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και η εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας και άλλα επιμέρους θέματα. Για όλα αυτά θα αναφερθεί αναλυτικά ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, συν. Γλαύκος Χατζηπέτρου, στην εισηγητική του ομιλία, γι' αυτό και δε θεωρώ χρήσιμο να επεκταθώ.

Εκείνο που απλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Οργάνωσή μας, σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του κοινωνικού διαλόγου του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος «του συμβάλλεσθαι ελευθέρως», διακηρύττει τη βούληση και την ετοιμότητα της να συνεργαστεί στενά με την Κυβέρνηση για το διαρκή εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου και της διοικητικής ικανότητας

του δημόσιου τομέα, για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις του.

Και τούτο γιατί ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη στήριξη της ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού της προτύπου.

Στα ίδια πιο πάνω πλαίσια, σας βεβαιώνουμε, Κύριε Πρόεδρε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι λειτουργοί που υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις πολύμορφες και ιδιάζουσες υποχρεώσεις τους και αναμένουμε ότι οι φορείς της εξουσίας θα συμβάλουν στη ρύθμιση προβλημάτων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και φέτος σε μια περίοδο που συνεχίζει να είναι δύσκολη για τον τόπο μας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται. Γιατί πέραν των οδυνηρών συνεπειών που επεσώρευσε στον τόπο η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση, και των αδιάλειπτων προσπαθειών για την αντιμετώπισή της, το πολιτικό μας πρόβλημα συνεχίζει για σαράντα τρία τώρα χρόνια να παραμένει άλυτο.

Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις ακούραστες και επίμονες ενεργοποιήσεις σας, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα μας επιτρέψει να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στο έργο της ανάπτυξης και της προόδου. Όμως, δυστυχώς, οι άτεγκτες και απαράδεκτες προσεγγίσεις της Τουρκίας φαίνεται να παρεμποδίζουν και να διασκεδάζουν αυτή την προοπτική.

Μ' αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στο 54<sup>ο</sup> Συνέδριό μας και καλώ στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, για να απευθύνει την εισηγητική του ομιλία προς τους Συνέδρους.